

Auschwitz 1

Något vi upplevde när vi gick runt i lägret var att det kändes som att döden hängde i luften. Vi blev alla berörda av den tunga stämningen och det blir bara starkare när vi även fick se bevis på judarnas ovisshet om vad deras framtida liv skulle innebära när de kom till lägret. Tonvis med skor, väskor, skålar och andra tillhörigheter fanns kvar efter att de tagits från judarna när de anlät. Även gigantiska högar med hår fanns där, vissa kvar i sina flätor. Allt hade sparats av nazisterna för att kunna säljas vidare.



Illustration 1: I Auschwitz finns ca 30 000 skor bevarade. Ändå blev runt 1,5 miljoner människor mördade i lägret. Deras skor hade nazisterna redan hunnit sälja när ryssarna befriade lägret 1945.



Illustration 2: Alla ägodelar som fångarna hade med sig till lägret skulle tas om hand och säljas vidare, förintelselägren skulle vara självförsörjande. Men vem vill låta sina barn bära kläder som en gång har tillhört en liten flicka eller pojke som gasades till döds i Auschwitz?

Auschwitz 2 - Birkenau

Vi åkte mot Auschwitz - Birkenau klockan halv nio. Vi blev förvånade utav storleken på lägret, det var verkligen gigantiskt. Guiden visade oss först upp i tornet där nazisterna hade stått och övervakat lägret och fångarna. Vi fortsatte sedan mot barackerna där vi fick se deras hemska levnadsförhållanden. Även fast det var varmt ute, var det kallt i barackerna som om värmen inte kunde ta sig in. Vi fick sedan gå till perrongen där miljontals människor sorterades vid ankomsten. Antingen till den direkta döden (gaskammaren) eller den långsamma, att arbeta ihjäl sig.



Illustration 3: Männens baracker och skorstenarna efter baracker som hann förstöras före lägrets befrielse. Kvinnornas sida av lägret var minst lika stor och krematorierna ligger till höger, utom synhåll. Lägret är alltså större än det område man ser på bilden.



Illustration 4: Inne i en av männens baracker. På varje våning i sängen sov 6-8 personer och i en barack kunde upp till 400 fångar sova.



Illustration 5: Perrongen i Auschwitz Birkenau.

Elias Petersson, Maria Johansson, Elvira Norén, Amanda Josefsson, Sara Arnetorp



Illustration 6: Auschwitz är inte bara ett museum utan även en av de största judiska begravningsplatserna i världen. Därför finns det minnesstenar och monument här till deras och de andra som mördades minne. Dammen i bakgrunden är samma damm som nazisterna tömde askan efter fångarna i för nästan 70 år sedan.